



**home
vrijzicht**

't Facteurke
mei - juni 2024



samen voor wat echt telt

Inhoudsopgave

mei - juni

- 03 - Voorwoord
- 04 - Wist-je-dat
- 06 - Feest
- 08 - Familienieuws
- 09 - Wij van Vrijzicht
- 10 - Terugblik
- 28 - Gespot in huis: buurtwerking
- 30- Betrokkenheid als mantelzorger/familie
- 32 - Nieuws uit de assistentiewoningen
- 34 - Pastoraal nieuws
- 39 - Wij van Vrijzicht
- 40 - De Regenboog
- 43 - Spel en plezier

Beste bewoner en familie,

Las u ook het ongezouten artikel van de voorzitter van de CM waarin hij euthanasie koppelt aan de sterk toenemende vergrijzing en de daarbij horende maatschappelijke kost? Ervaarde u ook dat onbehaaglijk gevoel bij dergelijke visie en overtuiging dat euthanasie als oplossing voorgesteld wordt voor de toenemende kost van de vergrijzing?

Een beroemd Franse filosofe S. de Beauvoir zei ooit dat de graad van ontwikkeling van een maatschappij zich vertaalt in de wijze waarop ze met kwetsbare groepen omgaat. Na dit artikel heb ik er geen goed oog in.

Gelukkig reageren mensen met meer kennis ter zake in de media op deze uitlatingen en komt er hopelijk een sereen debat.

Om maar aan te geven dat we als sector nooit en zeker niet voor lang uit de schijnwerpers van de media verdwijnen. Nog steeds blijven mensen zich geroepen voelen om over en minder met ons en zeker al niet met de ouderen zelf te praten.

We kijken uit naar wat hierop volgt...

Tussen de hele media heisa door zou een mens de essentie vergeten namelijk zorg in dialoog. Als huis proberen we elke dag hierin te groeien en zien we mooie dingen gebeuren. Gelukkig is elke editie van t Facteurke er om die herinneringen aan zoveel mooie dingen levendig te houden en ons opnieuw te laten voelen wat samen voor wat echt telt kan betekenen.

We zijn overtuigd dat u met ons niet kan wachten om door dit nummer van ons huisblad te bladeren en terug te kijken op wat was maar ook wat op komt.

We wensen u heel veel leesgenot!

Vriendelijke groeten,

Stefan Devlieger
Algemeen directeur

Wist-je-dat...

Kwaliteitslabel Smiley

Sinds 20 februari '23 behaalden we het kwaliteitslabel, 'de Smiley'. Dit is het hoogste kwaliteitslabel van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. De Smiley wordt uitgereikt als de maaltijden op een bijzonder hygiënische en kwaliteitsvolle manier worden bereid.

Geregeld komt de firma Quality Guard langs voor een evaluatie. We zijn bijzonder fier dat we steeds een mooie score behalen! Het is niet alleen een verdienste van het keukenteam maar van het volledige huis. Samen voor wat echt telt.



De testkaravaan hield bij ons halt

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen lanceerde ook dit jaar een campagne voor duurzaam woon-werkverkeer. De testkaravaan streek neer in ons woonzorgcentrum. Ja, wij als werkgever doen graag mee! 🚲🚲🚲
Met de campagne trekken we de kaart van duurzame mobiliteit. Goed voor het milieu, maar ook voor de fysieke en mentale gezondheid!

Onze mensen geven dagelijks het beste van zichzelf. Als werkgever vinden we het belangrijk om onze medewerkers te kunnen helpen naar een gezonder, veerkrachtiger leven in balans. Zo getuigen ook onze initiatieven van vers fruit en groenten in het personeelsrestaurant als de deelname aan het project 'Fitbonus', de aanwezigheid van de eerstelijnspsycholoog op onze zorgsite, enz.

Wist-je-dat...



Uitnodiging familieraad

Welkom als familie, mantelzorgers op onze familieraad.

Dit gaat door op **21 mei** om **14u00** en om **19u00** in de cafetaria.

Steeds de moeite waard om aan te sluiten. Het is een moment van informeren en ontmoeten! Alle kringcoaches kan je er eveneens ontmoeten.

Zoals je kan zien, organiseren we 2 sessies, een in de namiddag en een 's avonds. Op die manier willen we meer familie de kans geven om aan te sluiten.

Op de agenda staan volgende thema's:

- Dementiezorg
- Toelichting project mondzorg
- Participatiebeleid

Interesse? Inschrijven kan via het onthaal tot en met 17 mei. We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen!



Totaalzorg

Zorgen in al zijn facetten... ook opleidingen en preventie behoren hier toe. Elk jaar volgt elke medewerker een aantal vormen om hun expertise en kennis up-to-date te houden. Dit gaat van specifieke workshops zoals vb. 'comfortzorg', 'hef- en tiltechnieken', 'dementie', 'palliatieve zorg', 'maaltijdzorg' over 'EHBO' tot brandopleiding. We zijn ervan overtuigd dat dit alles kan bijdragen tot een nog betere zorg aan de bewoners.





mei

Jarige bewoners assistentiewoningen

19 mei - Rosa Verborgh - 82 jaar

Jarige bewoners

03 mei - Lena Vandesteene - 86 jaar

08 mei - Robert De Potter - 89 jaar

10 mei - Madeleine Popelier - 91 jaar

11 mei - Augusta Demuynck - 100 jaar

12 mei - Cecilia Quaghebeur - 76 jaar

12 mei - Agnes Monkerhey - 95 jaar

19 mei - Maria Simoen - 91 jaar

19 mei - Rudy Vandenabeele - 68 jaar

29 mei - Annie Deroo - 80 jaar

29 mei - Ivonne Vandenbriele - 101 jaar

Jarige medewerkers

14 mei - Ilse Van Oost

20 mei - Judit Nemeth

21 mei - Cindy Bruneel

22 mei - Marleen Platteau

23 mei - Melissa Goudeseune

26 mei - Phebe Bloes

28 mei - Inge De Caesteker





juni

Jarige bewoners assistentiewoningen

09 juni - Freddy Lowagie - 75 jaar

Jarige bewoners

01 juni - Regina Vanhie - 91 jaar
02 juni - Jeanine Dupont - 91 jaar
03 juni - Liliane Demeersseman -Larnou - 83 jaar
06 juni - Werner De Smaels - 75 jaar
07 juni - Jozef Debyser - 82 jaar
07 juni - Roger Allein - 101 jaar
10 juni - Nelly Fierens - 78 jaar
12 juni - Hubert Deleu - 83 jaar
12 juli - Betty Woutermaertens - 85 jaar
14 juni - Godelieve Dumont - 85 jaar
17 juni - Martha Coopman - 95 jaar
20 juni - André Knockaert - 88 jaar
20 juni - Andre Verfaillie - 86 jaar
22 juni - Marcel Latruwe - 91 jaar
22 juni - Margeretha Carbon - 90 jaar
28 juni - Rolande Versavel - 98 jaar
30 juni - Marie Louise Verbeke - 89 jaar



Jarige medewerkers

02 juni - Kim Goethals
03 juni - Aïssa Allermeersch
05 juni - Anne Deruytter
06 juni - Annemieke Surgeon
09 juni - Stephanie Verschate
13 juni - Nancy Deruytter
27 juni - Fien Luca
29 juni - Anja Demeersseman
30 juni - Annick Hennebel

Omdat we één grote familie vormen, geven we je in deze rubriek graag wat familienieuws van personeel.

Martine Boudeweel (nachtdienst) werd op 16 maart voor de 2de keer mutti van een flinke kleindochter Nore. We wensen Martine en haar familie een dikke proficiat! Geniet van dit kleine wonder!



Op 8 april werd Clair geboren, een 5de kleinkind voor Martine Neyrinck (interieurzorg). Een dikke proficiat voor Martine en haar familie! Geniet van dit kleine wonder!

De heer Eddy Bauters, echtgenoot van mevrouw Rita Lammers, geboren te Westende op 09 november 1948 en overleden op 22 februari. Eddy is de papa van Daylin Bauters, tewerkgesteld als kringbegeleider.



Mevrouw Solange Degryse, echtgenote van de heer Valere Maes, geboren te Roeselare op 22 januari 1927 en overleden op 09 april. Solange is de overgrootmoeder van Maila Termote, tewerkgesteld al kringbegeleider.

De heer Eric Vercruyssen, geboren te Poperinge op 24 november 1960 en overleden op 30 maart. Eric is de echtgenoot van Hilde Vanpeteghem (zorgkundige) en de zoon van wijlen Martha Lobeau (woonde op kring 1),

Wij van Vrijzicht

"Klein ventje, klein ventje, de wereld mag vergaan, blijf jij maar staan..." Wie kent er deze strofe nog, gezongen door Willem Vermandere? Zo lieten we ons inspireren voor de reeks "Wij van Vrijzicht".

We trokken met onze stoel op pad voor een losse babbel. Zo kwamen we terecht bij Regina.



"Ik ben de oudste van alle Vanhie'tjes! (lacht) Ik groeide op in de regio van Izegem en Sint-Elooiswinkel. Mijn vader was vlasbewerker, mijn moeder was huismoeder. Als oudste van het gezin moest ik al vlug meehelpen op het land en in het huishouden. Met een gezin van 5 kinderen was er steeds werk te doen! We werden streng opgevoed maar kwamen nooit niks tekort. Ik ben geboren in 1933 en herinner me nog de oorlogstijden. We hebben nooit honger moeten lijden, er werd goed voor ons gezorgd.

Toen ik 21 jaar was, leerde ik mijn man André kennen. Hij was militair aan de kazerne van Ieper. Ik ben de liefde gevolgd (lacht). We trouwden en woonden samen in Ieper. Vanuit ons huis keken we uit op de mooie vestingen en groen. Samen kregen we 4 kinderen. We hadden een mooi, groot huis waar ik graag familiefeesten hield. Ik stond achter het fornuis en hield van koken voor de familie.

Ik heb 30 jaar als huisbewaarster gewerkt voor 'Ons onderdak'. Wat hield ik van deze job. Ik hield toezicht op zo'n 50 appartementen.

Het leven loopt niet altijd zoals je het zelf zou willen. We hebben allen onze rugzak.

Het was een aanpassing om in een woonzorgcentrum te komen wonen. Maar ik voel me goed hier, ik ben de mensen rondom mij zo dankbaar. Een luisterend oor, een vriendelijk woord dat doet zo'n deugd voor me. Ik vind het belangrijk om te mogen en kunnen kiezen om bepaalde momenten op m'n kamer door te brengen. Andere momenten samen met bewoners. Ik hou van de variatie én keuze. Er wordt veel georganiseerd en er heerst een gezellige sfeer. Kortom voor elk wat wils. Ik 'jeun' me.

Ik kijk uit naar de mooie dagen en zon. Wat kan ik genieten om buiten even op terras te zitten of in de tuin te wandelen.

En van de bloemetjes en bijtjes gesproken, ik word in juni voor de eerste maal overgrootmoeder!"

Regina Vanhie, bewoner



Krijg je niet genoeg van deze verhalen? Op onze stoel wisselen bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers elkaar. Volg ons op Facebook, op woensdag om 18u00 verschijnt een nieuw verhaal.

Complimentendag

1 maart = complimentendag

We namen even tijd voor een schouderklopje bij bewoners, collega's en vrijwilligers. Want zeg nou zelf, een compliment doet toch stralen?



Zelfs Lucien, de parkiet van de Regenboog 'viel' in de prijzen. Hij fleurde de dag op van enkele bewoners met zijn zang.

#kleine gelukjes

Alsjeblieft een dankjewel

Vrijwilligerswerk is in. Gelukkig maar. Want vrijwilligers maken het verschil.



Een dag vol verrassingen...

Tijdens de week van de vrijwilliger werden alle vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Toen de groep op verrassingsuitstap vertrok, gingen bewoners als medewerkers aan de slag. De tafels werden gedekt en aangekleed. Een heerlijk menu werd voorbereid. Toen de laatste zonnestrallen verdwenen, schoven de vrijwilligers aan tafel voor een gezellige avond. Rosette sprak de groep toe in naam van alle bewoners: "Bedankt voor alle hulp en inzet!"



Petanqueseizoen van start

Na geslaagd fin-de-saison-moment, gaan de ballen terug aan het rollen!

Maak even kennis met onze enthousiaste petanqueclub. Tweemaal per maand komen bewoners samen. Bij slecht weer rollen we de petanquebaan uit in de cafetaria. Bij goed weer vind je ons op de petanquebaan bij het zonneterras. Zoals het elke club betaamt, was er een heerlijk 'souper' met prijsuitreiking van afgelopen seizoen. Jullie waren één voor één winnaars: elk op zijn eigen manier, met zijn eigen kunnen en talenten. Proficiat! Steeds welkom om aan te sluiten!



**Zin om mee te spelen of te supporteren?
Welkom elke 2de en 4de maandag van de maand!**



Wellness

Pure verwennerij op kring 4

In huis bruist het van energie en initiatieven maar geregeld maken we het bewust even stil. Even de pauzeknop indrukken en volop genieten!

We maken het stil of we spelen wat rustige muziek op de achtergrond. Een aangenaam geurtje? Een gezichtsmasker? Een voetmassage? De nagels laten soigneren? Daar zeggen we geen 'neen' tegen.



Lentekriebels

Lentekriebels

De lente hangt in de lucht. De dagen worden stilaan langer, je hoort de vogels fluiten, de bloemen komen tot leven. Graag brengen we het nieuwe seizoen in huis. Piep even naar wat onze creatievelingen in hun mars hebben.



En als het weer even meezit, dan trekken we graag even de tuin in of maken we een wandeling in de buurt.



Wist je dat we een ecologisch bewuste, veilige en belevingsgerichte tuin hebben? Deze is vrij toegankelijk voor iedereen. Ga op ontdekking langs de infoborden en duik in de geschiedenis van ons huis. Maak kennis met de fauna en flora. Onderweg kruis je enkele rustpunten. Zeker de moeite waard!



Over generaties heen

Kleuters VBS Elverdinge te gast

De magie tussen jong en iets minder jong spreekt boekdelen. Steeds fijn jullie te gast te mogen hebben! Bedankt voor jullie bezoek.



Op de boerenbuiten

Wijtschate buitenste binnen...

Gelegen in het charmante Heuvelland, laat Vive la Vache je kennismaken met het landbouwleven. Voor vele bewoners niet onbekend! 'Net als de dag van gisteren!', klonk het met fonkelende ogen.



De lekkere koemelk, het ingrediënt van heerlijke desserts die we zeker niet wilden afslaan.

We snuifden, proefden terug even van het boerenleven. Kortom, een geslaagde uitstap!



Samen bewegen

Focus op wat nog lukt/kan en je zal versted staan!

Regelmatig gaan onze bewoners naar het therapeutisch zwembad van De Vleugels in Klerken. Dit gebeurt in kleine groep onder begeleiding van onze medewerkers.



Een moment om in te kaderen

Soms is er eerst nog wat angst voor wat komen gaat of kijkt men er al weken naar uit. Zoals André, wiens wens het was om eens te gaan zwemmen. "Dat zou wel iets anders zijn dan mijn wekelijks bad waar ik zo van geniet" (lacht).

Genieten deed ook Simonne: "Dankbaar dat ik hier nog iets mag meemaken dat ik nog nooit in mijn leven gedaan heb!"

Een moment die hen voor altijd zal bijblijven.

Ook zin om eens mee te gaan zwemmen? Wist je dat familie/mantelzorger gerust mag aansluiten bij deze activiteit? Geef gerust een seintje aan Lindsay (ergo).





Jong geweld

De studenten zorgkundigen (dag- als duale opleiding) van VIVATO te gast.

Met veel enthousiasme en liefde bezorgden de studenten onze bewoners en de mensen van De Fonkel een namiddag vol ontmoetingen, fun en nieuwe ervaringen. Een boeiend schoolproject als wisselwerking over generaties heen. Eén voor één bijzondere momenten, dankjewel! We kijken al uit naar de volgende.



Heerlijk genieten



Van pannenkoek tot ontbijtbuffet

Geregeld toveren we onze cafetaria om in een gezellig koffiehuis. Zo getuigen grootmoeders' pannenkoekenbak als het paasontbijt van kring 2. 'Waar de liefde de tafel dekt, smaakt eten het best!', klonk het onder onze bewoners. Met ingrediënten zoals sfeer & gezelligheid, een liefdevol, heerlijke maaltijd en goed gezelschap kan het niet misgaan.

Bedankt aan alle helpende handen!



Wist je dat ...

het aanbod op zaterdag, zondag en feestdagen sinds kort uitgebreid is? Zo kan je voortaan genieten van wafels, pannenkoeken tot taart. Informeer gerust bij de medewerkers van de cafetaria.

Paaskriebels in huis

Van hoog bezoek tot paaseierenzoektocht. Elk seizoen heeft zijn charme! Het waren één voor één momenten om in te kaderen. Enkele sfeerbeelden...



Onze burens, het kinderdagverblijf K'tjes Huis organiseerde een paaseierenzoektocht 🐰 in onze tuin. De allerkleinsten gingen samen met hun ouders op schattenjacht. Geen enkel paasei werd gemist! Een leuke sfeer waarvan groot als klein hebben genoten.



Modeshow

Op de catwalk!

Een nieuw seizoen, een nieuwe garderobe. Wie dacht dat we de nieuwe modetrends niet meer volgen, heeft het goed mis!

We zijn fan van de fleurige prints en kleuren. Enkele bewoners en vrijwilligers waagden zich op de catwalk. Tot groot plezier van de aanwezigen. Ze deden dit met glans, de nodige flair en fierheid, bravo !



Onder de toeschouwers enkele kooplustigen als enkele fonkelende ogen van mannen gespot...





Aperitiefconcert



Tromgeroffel, trompetten,... potverdikke... 'Elverdikke' te gast!

Wat een mooie start van onze zondag. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elverdinge en de Koninklijke Harmonie De Vijverzonen Dikkebus brachten een sfeervol aperitiefconcert. Bewoners als bezoekers genoten volop. Onze dag kon niet meer stuk!



Bedankt voor jullie bezoek en dankjewel aan alle helpende handen!



Samen beleven

Muziek raakt en verbindt! Velen keken er naar uit om samen met medebewoners en/of familie te genieten van dit uniek moment. Vanuit het publiek klonk het: 'Kijk, is dit niet de dokter en de slager?' 'Waar is de tijd, zo blij om je terug te zien.' 'Dit is mijn kleindochter en haar man, ze zijn vandaag speciaal op bezoek'.



Livestream op elke tv in huis

Voor wie liever in alle rust vanop de kamer of de living het concert wou bijwonen, kon dit. Via ons infokanaal kon je afstemmen. Een gesmaakt extra aanbod.

Te gast in Poperinge

Wat zeg je, Burlesque in een woonzorgcentrum?

Onze collega's van WZC Huize Proventier organiseerden een burlesque en variété avond. De bedoeling van deze avond was om misvattingen over ouder worden te doorbreken. 'Wees trots op jezelf en blij dromen, ongeacht de leeftijd', klonk de boodschap. Curieus zoals we waren, zakten we met enkele bewoners af naar Poperinge...



Kelly en Dolly brachten een fantastische show vol humor en vertier. Bijzonder aan deze show is dat ook enkele bewoners op de planken stonden. Samen met Kelly en Dolly werkten ze aan een individuele act, vertrekkend vanuit hun talenten. Kortom een sensuele show vol humor en talenten! Een inspiratie voor ons huis? Wie weet...



Verjaren, een dag met een gouden rand.
Een dag met veel vrolijkheid, een dag om te vieren.
Van harte proficiat aan de jarigen van maart en april!



Jeanine Becqouye
87 jaar



Alma De Wolf
92 jaar



Godeleine Cadet
90 jaar



Arlette Gadeyne
67 jaar



Lucienne Allaeyns
83 jaar



Agnes Allewaert
93 jaar



Maria Carpentier
85 jaar



Willem Roelens
83 jaar



Aime Van Oost
89 jaar



Maria Dubois
93 jaar



Paul Vandekerkhove
90 jaar



Marcel Turck
89 jaar



Agnes Candaele
90 jaar



Elie Dewulf
87 jaar



Francine Verkruysse
81 jaar



Madeleine De Coene
90 jaar



Willy Gisquiere
91 jaar



Jeanine Legrou
82 jaar



Oswald Defever
75 jaar



André Vandebroucke
87 jaar



Godelieve Feryn
92 jaar



Freddy Deprince
92 jaar



Willy Moniez 84 jaar
Monique Lyzy 82 jaar



Maria Vanbesien
84 jaar



Gerard Desmet
94 jaar



Lucienne Derycke
93 jaar



Alain Santini
72 jaar



Alice Barroo
88 jaar



GESPOT IN HUIS... BUURTWERKING

Samen sterk

In huis bruist het van energie en goesting om te blijven gaan voor wat echt telt! Wie ons een beetje volgt, is hiervan geregeld getuige. Zowel in kleine als iets grotere initiatieven. We vinden het belangrijk om verbonden te zijn met de buurt.

Denk maar aan onze nauwe samenwerking met de vrije basisschool Elverdinge en lokale verenigingen zoals KSA Elverdinge. Okra....

Ons huis staat open voor de buurt. Of dit nu gaat om deskundige info en advies, een gezamenlijke activiteit, evenement of logistieke vraag (zoals vergaderruimte). Steeds welkom!



Een greep uit onze buurtzorg-initiatieven



OPENHARTIG

Iedereen worstelt wel eens met vragen of problemen. Blijf er niet meezitten. Een goed gesprek kan het begin van een oplossing zijn. Dan is Openhartig voor jou. Je kan er terecht voor een vertrouwelijk gesprek over om het even welk thema.

EERSTELIJNSPSYCHOLOOG

Naar de psycholoog, niet zo'n gek idee!
Waarom blijven zitten met gevoelens als bezorgdheid, moedeloosheid, angst, verdriet, ... als het SAMEN kan?
Draag zorg voor je mentale gezondheid en spreek erover met de eerstelijnspsycholoog.



INFOPUNT DEMENTIE

Graag delen we onze deskundigheid op het vlak van dementie met iedereen die er nood aan heeft.
De EHBD-koffer kan ook allicht helpen. Deze koffer vol info, boeken, brochures en dvd's kan je gratis uitlenen.
EHBD = Eerste Hulp Bij Dementie





UITLEENPOST STADSBIBLIOTHEEK

Stad Ieper, de vrije basisschool Elverdinge en ons woonzorgcentrum vonden elkaar in een nieuwe samenwerking. De uitleenpost van de stadsbibliotheek vond onderdak in ons huis. Zo krijgen bewoners een mooi extra aanbod aan leesmateriaal. Bovendien is het een plek van ontmoeting. Zowel de schoolkinderen als alle buurtbewoners zijn welkom.



SAMEN TAFELEN

Graag een gezonde en lekkere maaltijd nuttigen met buurtbewoners? Dit kan! Ons huis organiseert in samenwerking met Zorgnetwerk Ieper elke maand zo'n initiatief.

Meer info via het onthaal of website: www.homevrijzicht.be/buurtzorg

In het voorjaar groeide een mooie samenwerking tussen ons woonzorgcentrum en de Elverdingse verenigingen. Tijdens de week van de verbondenheid plannen we 'De langste tafel'. Wat is er nu leuker dan een gezellige maaltijd delen met vrienden, familie, burens of kennissen? Graag nodigen we iedereen uit op vrijdag **7 juni** in de kerk van Elverdinge. We beloven een uniek en gezellig moment van ontmoetingen.



De kostprijs bedraagt 10 euro pp.
Kinderen (-12 jaar) betalen 5 euro.

Inbegrepen:

- verzorgde broodmaaltijd
- wijn, bier en water
- gezellige babbel er gratis bovenop!

Inschrijven kan via het onthaal tot en met 29 mei.

We hopen je binnenkort te mogen ontvangen.



Ga je mee in overleg?

ALS FAMILIE, MANTELZORGER

Mantelzorg, familie, onze partners in de zorg.

Familie en mantelzorgers zijn voor ons van onschatbare waarde in de totaalzorg van de bewoner. Daarom vinden we het belangrijk om hen maximaal te betrekken.

Wist je dat we in huis geregeld bijeenkomsten organiseren voor familie?

- Zo organiseren we 2x per jaar onze **familieraad**. Tijdens deze momenten wordt er extra informatie gedeeld over onze werking en is er ook ruimte voor vragen en kennismaking. Allen welkom!
Graag seintje vooraf via het onthaal.
- Daarnaast komen we 4x per jaar samen tijdens de **overkoepelende dialogocirkels**. Familie/mantelzorgers kunnen er aansluiten met enkele mensen van het beleid. Zo help je actief mee denken bij onze werking, de toekomst van ons huis. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen bij Iris van de sociale dienst.
- Op kringniveau organiseren we 4x per jaar een **gebruikersraad**. Vragen, opmerkingen komen er specifiek per kring aan bod.
Familie/mantelzorgers zijn ook hier welkom!
- We houden een aparte gebruikersraad voor de bewoners van de Regenboog, dit 2x per jaar.
Familie/mantelzorgers welkom!
- De **kerngroep dementie** houdt 2x jaar een infomoment, specifiek gericht op dit thema.
Je krijgt er handige info als bruikbare tips mee.
Bovendien is er de mogelijkheid om ervaringen te delen.

Daarnaast zijn er steeds nog de individuele overlegmomenten. Denk maar aan bewonersbespreking, de Belrai, vroegtijdige zorgplanning, enz.

Agenda 2024:

VOLGENDE GEBRUIKERSRAAD

- 02 mei op kring 1 (volledig) - kring 2, 3 en 4 (enkel Stil Genoegen)
- 06 mei op kring 2, 3 en 4 (Ten Bogaerde, Lommerhof, De Vlasschaerd en Zwaluwnest)

- 12 september op kring 2, 3 en 4 (enkel Stil Genoegen)
- 13 september op kring 1 (volledig) en op kring 2, 3 en 4 (Ten Bogaerde, Lommerhof, De Vlasschaerd en Zwaluwnest)

- 13 november - Regenboog

- 16 december op kring 1 (volledig) - kring 2, 3 en 4 (enkel Stil Genoegen)
- 20 december op kring 2, 3 en 4 (Ten Bogaerde, Lommerhof, De Vlasschaerd en Zwaluwnest)

VOLGENDE FAMILIERAAD

- 21 mei - sessie 1 om 14u00 en sessie 2 om 19u00
- 17 oktober - sessie 1 om 14u00 en sessie 2 om 19u00

VOLGENDE DIALOOGCIRKEL

- 27 juni
- 24 september
- 15 november

VOLGENDE DEMENTIECAFE

- 8 mei om 17u00
- najaar - data nog niet gekend

Voor de uitnodiging verwijzen we naar de **wekelijkse mailing** die we uitsturen naar alle contactpersonen. We hopen veel familie op bovenstaande momenten te mogen verwelkomen. Bij vragen, neem gerust contact op met de sociale dienst.



Nieuws uit de assistentiewoningen

Onlangs mochten we kennismaken met enkele nieuwe bewoners



"Ik ben Rosa De Geest en verhuisde op 30 maart naar assistentiewoning 16. Elverdinge is totaal nieuw voor mij. Ik ben geboren in Groot-Bijgaarden en woonde in Welle. Mijn dochter woont in Elverdinge, zo kwam ik hier terecht.

Mijn grootste hobby is lezen, van jongsaf verslind ik boeken. Geen liefdesromans maar echte thrillers zoals die van Stephen King. Nu lees ik vooral dagbladen.

Ik ben niet echt een reiziger, maar ben al twee maal naar Canada geweest op bezoek bij mijn jongste zus.

Intussen kon ik me al heel goed aanpassen aan mijn nieuwe leven. Ik hou van de rust en voel me gelukkig. Ik ben zo dankbaar om dicht bij mijn familie te mogen wonen. Ik kan zo genieten van een familiemoment."



Nieuws uit de assistentiewoningen

"Mijn naam is Rosa Verborgh en ik woon sinds 5 april in assistentiewoning 12. Ik woonde al geruime tijd in Ieper. Toen mijn vriend Jos in het wzc werd opgenomen, besloot ik om ook de sprong te wagen. Mijn kinderen, hebben alles tot in de puntjes voor me geregeld. Misschien ken je mijn kleindochter, Virginie? Ze werkt hier als zorgkundige.

Vroeger heb ik graag gereisd en was ik vrijwilligster bij Samana. Ik hou van bloemen. Mocht je bij me op bezoek komen, zal je dit wel vlug merken 😊

Ik ben vroeg weduwe geworden, ik was amper 38 jaar... Maar met vallen en opstaan heb ik toch nog een mooi leven gehad en hoop ik nog zoveel mogelijk te mogen genieten op mijn nieuwe stek. Aangename kennismaking!"





PASTORAAL NIEUWS

Terugblik maart-april

De voorbije maanden stonden volledig in het teken van de vasten en de Goede Week. We startten de vasten met een mooie aswoensdagviering in de cafetaria samen met priester Patrick.



Paasverhalen op kring

Gedurende de weken voor Pasen kwamen we op elke kring langs om te luisteren naar een verhaal over hoe we onze tijd zinvol kunnen invullen.

"Waar is de tijd. De tijd vliegt. De tijd kruipt." 40 dagen tijd voor Pasen om ons daarover te bezinnen. En we haalden herinneringen op aan vervlogen tijden, maar we stonden ook stil bij hoe we vandaag onze tijd beleven.



Dit leverde mooie gesprekken op. Pasen spreekt over nieuw leven, over kracht en mogelijkheden, over alles wat het leven echt tot leven maakt. En ook dat konden onze bewoners prachtig benoemen: familie en vrienden die op bezoek komen, lekker eten, een babbeltje doen, mooie muziek, geloof...

En uiteraard kon een paasei en een glas om daarop te klinken niet ontbreken!





PASTORAAL NIEUWS

Goede Week

We begonnen de Goede Week met Palmzondag. Op elke kamer brachten we een kaartje met een palmtakje. "Nieuw leven dat ons oproept om mensen van hoop te zijn."

We mochten dan weer samenkomen om Witte Donderdag te vieren in de cafetaria. Priester Marcel ging voor, de handen van de twaalf apostelen werden gewassen en de gave van brood en wijn werd herdacht.



Op Goede Vrijdag luisterden we naar de kruisweg in de kapel en zo stonden we stil bij het vele verdriet, het vele leed dicht bij, maar ook wat verder rondom ons.



"Troost is pijn die er mag zijn, luisteren zonder oordeel, niet spreken, geen wijze raad. Troost is amper iets, behalve er zijn. Daar en dan. Dichtbij."

Pasen vierden we met een mooie viering, voorgedaan door priester Marcel en opgeluisterd door het Toesakoor. We sloten af met een heel lekkere paasmaaltijd. Wat was dat gezellig!





PASTORAAL NIEUWS

Vooruitblik: meimaand - Mariamaand

*Maria, poort van Gods genade,
Gij hebt gedragen en gevoed,
die hemel en aarde niet omvatten.
Gij, dienstmaagd des Heren, wees gegroet.*

Iedereen kent wel een Marialied. "Liefde gaf u duizend namen", "Te Lourdes op de bergen", het "Magnificat" of het "Salve Regina".

Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond, een beetje vergeten, vind je haar toch overal terug. In kerken en kapellen, op hoeken van straten, verkleurd door regen en wind, in huiskamers, oud of modern.

Maria, de vrouw zo menselijk nabij. Zij gaf haar ja-woord, en dat ja-woord duurt nog altijd voort.

Wij willen tijd maken om Maria te ontmoeten:

- Op **elke kring** maken we een **Maria-hoekje**. Bewoners kunnen hun creativiteit tonen.
- We komen op elke kring met een "mobiele" **Mariakapel**. We zullen samen bidden, zingen en een kaarsje aansteken bij Maria. Ook jullie familie, vrienden en kennissen zijn welkom!
- We gaan op **bedevaart** naar de basiliek van **Dadizele**. We doen dat op woensdag **8 mei** in de namiddag.
- We gaan ook op **bedevaart** naar de **Frezenberg** in Ieper om er samen te bidden en te zingen, een kaars te branden. We doen dit op woensdag **29 mei** in de namiddag.





PASTORAAL NIEUWS

Hemelvaart

Op **9 mei** herdenken we dat Jezus ten hemel is opgevaren. De verrezen Jezus zal verschillende keren bij zijn leerlingen komen. Bij de laatste verschijning aan zijn leerlingen, vertelt hij dat de Heilige Geest hen zal helpen.

"Na deze woorden zagen ze dat Jezus werd omhoog geheven. Een wolk nam Jezus mee en die verdween uit hun gezicht" (Hand.1.9). Deze feestdag zullen we herdenken in de gebedsdiensten van mei op **2** en **3 mei** om 10u30 in de kapel.



Pinksteren

Op 19 mei is het Pinksteren. 50 dagen na Pasen komt de Heilige Geest over de apostelen. Het is het feest van het vuur, het enthousiasme, de grote aanstekelijke blijheid, een feest van kracht. En dat zullen we vieren in een eucharistieviering op donderdag **16 mei** om 15u in de cafetaria.

Wat komen zal...

Donderdag 2 mei	10u30	kapel	gebedsdienst OLH Hemelvaart
Vrijdag 3 mei	10u30	kapel	gebedsdienst OLH Hemelvaart
Woensdag 8 mei	namiddag	bedevaart Dadizele	
Donderdag 16 mei	15u00	cafetaria	Pinksterviering
Woensdag 29 mei	namiddag	bedevaart Frezenberg	
Woensdag 5 juni	10u30	kapel	gebedsdienst
Vrijdag 7 juni	10u30	kapel	gebedsdienst



PASTORAAL NIEUWS

We gedenken:

Mevr. Marcella Degezelle, weduwe van Franciscus Storme, geboren te Boezinge op 25/09/1928 en overleden op 26/02/2024.

Marcella woonde op kring 2.

Dhr. Johan Billiet, geboren te Alveringem op 5/09/1948 en overleden op 20/03/2024. Johan woonde op kring 1.

Mevr. Veronique Delfosse, weduwe van Franz Carpentier, geboren te Poperinge op 4/06/1933 en overleden op 25/03/2024.

Veronique woonde op kring 3.

Dhr. Gilbert Poissonnier, weduwnaar van Germaine Van Isacker, geboren te Ieper op 17/10/1936 en overleden op 05/04/2024. Gilbert woonde op kring 1.

Mevr. Maria Abdou, weduwe van Gilbert Gryson, geboren te Elverdinge op 10/01/1932 en overleden op 08/04/2024. Maria woonde op kring 3.

Dhr. Joris Homey, geboren te Dranouter op 23/11/1939 en overleden op 16/04/2024. Joris woonde op kring 1.



Veel sterkte
in deze moeilijke tijd

Wij van Vrijzicht

Aan het woord: Lucienne en Chantal.



"Wie had dit ooit durven dromen, wij samen in Elverdinge? Ik als bewoonster, jij als vrijwilliger. Ik ben opgegroeid in Voormezele en heb al heel wat kilometers in de benen. Mijn vader was schaapherder. De opdrachten bepaalden waar we gingen wonen. Uiteindelijk verkocht hij z'n kudde schapen in ruil voor een winkel in Brussel. In Chaussée de Louvain hadden we een kruidenierswinkel.

"Regelmatig pendelden we naar West-Vlaanderen op familiebezoek. Ik herinner me nog levendig de kermis in Dikkebus. Daar leerde ik mijn man, Georges kennen. Georges kwam vaak naar Charleroi voor zijn werk. Op een dag kreeg ik bezoek van Georges in de winkel in Brussel. Hij kwam er appelsienen kopen.", glundert Lucienne. "Ik had hem verteld dat we in de Chaussée de Louvain een winkel hadden maar hij had geen adres. Hij wou mij absoluut terug zien en was alle winkels afgelopen en dat zijn er nog wat...." "Ja, dat is papa! Hoeveel kilo's appelsienen moet hij niet gekocht hebben?", grapt Chantal. "Ik mis soms de charme van vroeger. Toen kwamen we geregeld samen met de buurt. De één had een telefoon in huis, de andere een tv en zo kwamen we vaak over de vloer bij elkaar.

We hielpen elkaar waar kon, we waren tevreden met wat we hadden en deelden."

"Georges werd rond zijn 50^e verjaardag ziek. Ik heb altijd zo goed als ik kon voor hem gezorgd. Intussen ben ik 19 jaar alleen. Ik denk nog alle dagen aan hem.", vertelt Lucienne.

"In het najaar '22 brak ik mijn heup en kwam ik in het ziekenhuis terecht. Ik volgde revalidatie. Intussen waren mijn kinderen aan het uitkijken naar een oplossing in de buurt. Na een goed contact in Elverdinge, kwam ik hier in kortverblijf. Van de eerste dag was ik in m'n element. Wat een mooie kamer, ik viel meteen voor het mooie raam! 'k Voelde me meteen goed aanvaard. Mijn revalidatie werd verdergezet via de mensen van de kine. Intussen besloot ik om hier definitief te blijven. Ik heb het hier zo naar m'n zin!"

"Sinds juni '22 ben ik vrijwilliger in huis.", vertelt Chantal. "We zijn een hechte groep om samen te werken. Het vrijwilligerswerk geeft me enorm veel voldoening." "Je ziet de appel valt niet ver van de boom.", zegt Lucienne trots. "We geven steeds door wat ons ooit is geleerd."

Lucienne Derycke en dochter Chantal

DE REGENBOOG

Zityoga

Samen met buddywerking De Fonkel organiseren we om de twee maanden een zityoganamiddag. Zityoga zorgt voor een goede lichaamshouding. We zoeken terug het evenwicht, de balans tussen onze geest en ons lichaam. Namasté!



Vivato

Zoals je al kon lezen, kreeg ons huis bezoek van de leerlingen, zorgkundigen in opleiding, van Vivato. De leerlingen zorgden voor een onvergetelijke namiddag. Koffie, dessert, spel en veel liefde, een gouden combinatie. Een leuke samenwerking met Vivato, De Fonkel en WZC Home Vrijzicht. We genoten van een mooie namiddag. We kijken uit naar de volgende samenwerking.



DE REGENBOOG

Voor elk wat wils

Even wandelen. Wat genieten van de eerste zonnestralen. Groenten snijden. Gezellig kaarten. Muziek beluisteren. Dit zijn activiteiten op maat van onze bewoners. We krijgen ook vaak spontane hulp van onze bewoners. Een gemeente knuffel en een lach maken veel goed. 'Je krijgt de helft van onze premie', zeggen we plagend. Ken je het gezegde nog? Plagen is om ...'



DE REGENBOOG

LENTE in de Regenboog

Bloemen, pastelkleuren,
paastakken,...

We zorgden voor een lentegevoel in
de Regenboog door samen nieuwe
decoratie te knutselen met de
bewoners.

Nu nog de zon en het mooie lente
weer! Wij zijn er klaar voor!



Open deur

In de Regenboog worden we geregeld getrakteerd op een leuk bezoek.
Denk maar aan collega's die met hun kroost even binnenspringen of een
familiebezoek van de allerkleinsten.

Wat kunnen onze bewoners hiervan genieten!!



Woordzoeker

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal van links naar rechts verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af.

U	P	I	C	K	N	I	C	K	M	A	N	D	V	U	Z	P	B
J	P	A	A	S	H	A	A	S	B	V	L	G	K	H	W	V	S
W	K	O	O	L	M	E	E	S	G	O	R	R	V	M	W	B	E
R	L	X	V	C	H	V	Z	Y	R	O	O	A	L	L	U	L	I
V	K	E	U	I	K	P	V	D	K	R	S	S	I	H	N	O	Z
S	U	W	R	Q	U	P	H	Z	X	J	S	V	N	U	T	E	O
N	C	P	A	L	N	C	Q	S	J	A	I	E	D	R	K	M	E
E	V	A	N	Q	C	H	V	K	V	A	R	L	E	C	L	B	N
E	O	A	F	K	R	O	K	U	S	R	Q	D	R	K	O	L	S
U	G	S	V	R	O	L	I	J	K	S	L	F	N	U	K	A	G
W	E	E	S	P	Q	F	Y	R	E	B	A	Y	M	I	H	A	R
K	L	I	G	N	B	I	E	I	Y	L	M	W	N	K	U	D	O
L	N	T	W	R	L	O	A	P	L	O	M	T	A	E	I	J	E
O	E	J	J	G	O	X	D	C	R	E	E	W	R	N	S	E	N
K	S	E	B	O	E	U	X	W	D	I	T	J	C	T	B	S	T
J	T	E	M	F	S	D	A	G	H	E	J	J	I	J	S	H	E
E	L	I	F	W	E	V	D	I	A	R	E	T	S	E	F	B	N
B	C	S	Y	I	M	M	Y	R	D	S	S	N	D	T	Q	K	K

BLOEMBLAADJES
BLOESEM
GRASVELD
KLOKHUIS
KOOLMEES
KROKUS

KUIKENTJE
LAMMETJES
NARCIS
PAASEITJE
PAASHAAS
PICKNICKMAND

SEIZOENSGROENTEN
SNEEUWKLOKJE
VLINDER
VOGELNEST
VOORJAARSBLOEIERS
VROLIJK

PERSOONLIJKE UITNODIGING

DE LANGSTE TAFEL VAN ELVERDINGE

SCHUIF JE MEE AAN?

€ 10pp
-12j: 5 pp

Inbegrepen:

- verzorgde broodmaaltijd
- wijn, bier en water
- gezellige babbel er gratis bovenop!

7 JUNI START OM 17U30

LOCATIE: IN DE KERK

INSCHRIJVEN TOT EN MET 29 MEI

**VIA Overschrijving met vermelding 'NAAM , AANTAL
VOLWASSENEN, AANTAL KINDEREN' OP REKENINGNUMMER:
BE 14 7555 9173 2183**

OF CASH TE BETALEN VIA FRIEDA SWEERTVAEGHER

**Samenwerking tussen Elverdingse verenigingen, de vrije basisschool
en WZC Home Vrijzicht tijdens de week van de verbondenheid.**