



**home
vrijzicht**

't Facteurke
januari - februari 2025



samen voor wat echt telt



Inhoudsopgave

januari - februari

- 03 - Voorwoord
- 04 - Wist-je-dat
- 08 - Feest
- 10 - Familienieuws
- 11 - Wij van Vrijzicht
- 12 - Terugblik
- 30 - Tips vanuit het mondzorgteam
- 31 - Nieuws uit de assistentiewoningen
- 32 - Welkom bij Zr Francine
- 34 - Pastoraal nieuws
- 40 - De Regenboog
- 42 - Spel en plezier

Beste bewoner en familie

Het oude jaar heeft ons opnieuw vele uitdagingen gebracht, maar ook momenten van warmte, verbondenheid en dankbaarheid.

In een wereld die soms chaos lijkt te ademen, leren wij telkens weer dat het de kleine dingen zijn die het verschil maken. De glimlachen, de gesprekken, de zorg voor elkaar... Dat zijn de momenten die ons verbinden en kracht geven.

Het afgelopen jaar hebben we samen veel bereikt, en dat doen we met vertrouwen in de toekomst. Hoewel onze sector voor uitdagingen blijft staan, weten we dat we hand in hand sterker zijn. Met hart en ziel blijven we werken aan een zorgzame, warme omgeving waarin we met elkaar vooruit kunnen kijken.

Dankzij het vertrouwen dat we in elkaar stellen, bouwen we samen aan een toekomst vol hoop.

Laten we dit nieuwe jaar tegemoet treden, met de moed en het optimisme om de komende uitdagingen aan te gaan en elke dag opnieuw het verschil te maken.

Namens het hele team, wensen wij u een gezond, gelukkig en voorspoedig 2025, vol mooie momenten en verbinding.

Met warme groet,

Stefan Devlieger
Algemeen directeur

Wist-je-dat...

Stedelijke kunstacademie op onze site

Sinds januari 2024 vind je de uitleenpost van de **bibliotheek** elke eerste, derde en vijfde maandag van de maand in onze cafetaria. Bewoners als buurtbewoners zijn er van harte welkom.

In het najaar van 2024 nam de **Kunstacademie** van Elverdinge zijn intrek op onze site. In de woning aan de Boezingestraat 177 komen elke woensdag de kinderen uit de buurt samen. Dit wordt een nieuwe samenwerking/wisselwerking met ons huis. We kijken er alvast naar uit!



Nieuws vanuit het woonleefteam

Als huis zetten we sterk in op wonen en leven. Naast een goede zorg vinden we het belangrijk om jou, als bewoner een nieuwe, warme thuis te bezorgen waar vrijheid aan keuze, het inspelen op behoeftes en wensen mogelijk zijn.

Misschien viel je het al op? Graag nemen we je even mee naar ons onthaal. Elke week komt er een bewoner ons versterken. De bewoner blijft aan zet en geeft aan wat lukt. Een zinvolle dagbesteding én een fijne samenwerking. Kortom een hartverwarmend project!

Daarnaast werden alle badkamers wat huiselijker ingericht. Een sfeerbeeld vanop het 3de verdiep.

Wist-je-dat...



Verjaren blijft bijzonder!

Vanuit het woonleefteam hechten we belang aan de wens, interesse van de bewoner. We bieden vanuit het woonzorgcentrum een extra aan bij elke jarige bewoner. Wat dit extra mag zijn, ligt volledig bij jullie als bewoner.

Wil je graag een aperitief of taart op kamer of samen met de kring? Of liever een gezichtsmassage als verwennerij? De keuze is aan jou.

'Wat als ik nog eens graag naar zee wou gaan?' Dat was de verjaardagswens van Willy. Wel, dan regelen we dit! Dankzij de hulp van enkele vrijwilligers en medewerkers werd dit waar gemaakt. Enkele bewoners van de kring vergezelden hem en genoten mee van zon, zee en zoveel meer.



Trein van Edgard

Het Infopunt Dementie Elverdinge nodigde de familie/mantelzorgers, vrijwilligers als medewerkers uit voor de escape game 'De trein van Edgard'. Tijdens het interactief spel krijg je heel wat handige tips en tricks over het thema dementie. Je ondervindt zelf wat een persoon met dementie dagelijks ondervindt. Op deze manier leer je dementie beter begrijpen en kennen. En krijg je praktische tips mee hoe ermee om te gaan. Een sfeerbeeld.

Wist-je-dat...



Nieuwe wetgeving vanaf 01.01.2025

Vanaf 1 januari '25 is het verboden om te roken binnen een straal van 10 meter aan de in- en uitgangen van ziekenhuizen en woonzorgcentra. Deze **rookvrije zones** moeten duidelijk worden aangeduid.

Het rookverbod is van toepassing op personen die de zorgvoorziening betreden, die iemand opwachten aan de voorziening of er zelf verblijven.

Signalisatie is te zien op onze site.

Alvast bedankt voor je medewerking hierin!



Rookvrije zone kant hoofdingang



kant Boezingestraat



Zorg in al z'n aspecten

Een lekkere en gezonde maaltijd aan huis geleverd? Dat kan! We bezorgen elke dag een 50 à 60-tal mensen in de buurt een warme maaltijd aan huis. Zeven dagen op zeven. Vers bereid in de eigen keuken en stipt geleverd. Met soep, hoofdgerecht en dessert. We breidden onlangs ons aanbod uit met broodmaaltijd voor 's morgens en/of 's avonds.

Wist-je-dat...

Jubilarissen in de bloemen gezet

Zoals elk jaar zetten we de medewerkers vanaf 20 jaar dienst in de bloemen. Net voor het nieuwe jaar startte, werden de jubilarissen van 2024 gevierd. Van harte proficiat aan:



Hilde
verpleegkundige
40 jaar dienst



Heidi
kringcoach administratie
35 jaar dienst



Hilde
zorgkundige
35 jaar dienst



Els
verpleegkundige
30 jaar dienst



Liesbet
kringcoach
25 jaar dienst



januari

Jarige bewoners assistentiewoningen

14 januari - Roza Engels - 82 jaar

21 januari - Lucrese Lebbe - 77 jaar

Jarige bewoners

02 januari - Hilda Fertin - 92 jaar

02 januari - Agnes Depuydt - 100 jaar

05 januari - Maria Huysseune - 94 jaar

07 januari - Anneliese Hupfeld - 90 jaar

19 januari - Rachel Breyne - 97 jaar

19 januari - Marie Therese Deschuymere - 95 jaar

24 januari - Andrea Decaestecker - 92 jaar

31 januari - Annita Carpentier - 71 jaar

31 januari - Paula Lemaire - 91 jaar

Jarige medewerkers

02 januari - Nadine Goudezeune

02 januari - Veerle Hoorelbeke

06 januari - Kelly Feys

07 januari - Ingeborg Matton

09 januari - Maaïke Zephirin

10 januari - Severine Monteyne

12 januari - Virginie Verbeerst

13 januari - Iris Devoldere

18 januari - Amber Verkruysse

20 januari - Lore Bondue

24 januari - Martine Neyrinck

27 januari - Carine Spinnewijn

31 januari - Abena Darkoah

31 januari - Alexia Garreyn





februari

Jarige bewoners assistentiewoningen

12 februari - Jacqueline Wallaert - 88 jaar

Jarige bewoners

05 februari - Robrecht Vandeputte - 83 jaar
05 februari - Maria Depuydt - 99 jaar
05 februari - Rozanne Plaetevoet - 77 jaar
07 februari - Yvette Haelewyn - 96 jaar
07 februari - Maria Indevuyst - 86 jaar
07 februari - Godelieve Maelfeyt - 91 jaar
09 februari - Hendrik Moerman - 89 jaar
14 februari - Maria Bouchard - 85 jaar
18 februari - Maria Decaestecker - 95 jaar
23 februari - Astrid Haezebrouck - 87 jaar
23 februari - Cecilia Criel - 88 jaar
25 februari - Gerard Ingelbeen - 87 jaar
26 februari - Alain Hoorelbeke - 81 jaar
28 februari - Zr. Francine Vandamme



Jarige medewerkers

10 februari - Hilde Vanpeteghem
11 februari - Femke Fisher
12 februari - Shania Lefranc
12 februari - Marie Regheere
15 februari - Lucinda Pinceel
20 februari - Kurt Calmeyn
22 februari - Youri Ghesquiere
24 februari - Femke Donche
28 februari - Shaney Desodt

Omdat we één grote familie vormen,
geven we je in deze rubriek graag wat familienieuws van personeel.

Familienieuws



Dhr. Jean Ost, echtgenoot van mevrouw Brigitte Hilbig, geboren te Estaimpuis op 18 december 1952 en overleden op 3 november. Jean is de schoonpapa van Severine Monteyne, tewerkgesteld als zorgkundige.

Mevr. Marguerite Seys, weduwe van de heer Roger Deruytter, geboren te Schaarbeek op 13 juli 1931 en overleden op 13 november. Marguerite is de mama van Nancy Deruytter, tewerkgesteld als chef-kok.

Dhr. Joël Vanhove, weduwnaar van mevrouw Maria Baeckelandt, geboren te leper op 26 juli 1938 en overleden op 22 november. Joël is de papa van Tine Vanhove, tewerkgesteld als kinesiste.

Mevr. Maria Vanackere, weduwe van de heer Antoon Nys, geboren te Izegem op 22 mei 1937 en overleden op 25 november. Maria is de mama van Griet Nys, tewerkgesteld als zorgkundige.

Wij van Vrijzicht

"Klein ventje, klein ventje, de wereld mag vergaan, blijf jij maar staan..." Wie kent er deze strofe nog, gezongen door Willem Vermandere? Zo lieten we ons inspireren voor de reeks "Wij van Vrijzicht".

We trokken met onze stoel op pad voor een losse babbel. Zo kwamen we terecht bij Gaby.



"Sinds een 4-tal maanden mag ik Elverdinge als mijn nieuwe thuis noemen. Voorheen was Wervik mijn thuishaven. In de schaduw van de brug aan de Leie bracht ik mijn ganse leven door. Ik groeide er op en ging er aan het werk in een wasserij en later als poetshulp in een school.

Op jonge leeftijd leerde ik Roger kennen. Tijdens het oudejaarsbal keken we elkaar diep in de ogen en 't was koekenbak (grappend lachend)! We trouwden en brachten vijf kinderen groot. Jammer genoeg verloren we twee van onze kinderen op heel jonge leeftijd. Ja, het leven kent z'n dieptes maar ik heb er steeds het beste van proberen te maken.

Mijn man was voorzitter van de KWB. Hij organiseerde vele reizen naar Lourdes. Geregeld ging ik mee. Mijn man werd jammer genoeg ziek. Ik heb steeds zo goed als kan voor hem gezorgd. Hij stierf op 74-jarige leeftijd...

Ik kon gelukkig terugvallen op mijn familie en mijn goede vriendin, Paulette. Paulette en ik zagen elkaar tijdens onze wekelijkse koffieklets. We zijn beiden weduwe en kennen elkaar al van jongs af aan. Dat schept een band. Ik sukkelde alsmaar meer en meer met mijn gezondheid en voelde me eenzamer.

Mijn huisarts raadde mij een verblijf in het woonzorgcentrum aan.

Mijn dochter, tevens mijn mantelzorgster ging op vakantie. Samen keken we uit naar een kortverblijf om die periode te overbruggen. Zo kwam ik terecht in het woonzorgcentrum van Elverdinge. Je zal misschien denken waarom Elverdinge en niet Wervik? Via mijn nichtje, Kelly leerde ik Home Vrijzicht kennen. Zij werkt er als ergotherapeut en bracht ons in contact met de sociale dienst.

Na mijn drie weken kortverblijf, stond mijn besluit vast. Ik blijf, ik voel me hier thuis (lacht). Pas op, in het begin is het aanpassen. Je komt in een nieuwe omgeving terecht waar je praktisch niemand kent. Het is wat zoeken om je eigen weg en plek te vinden maar dit verliep heel vlot bij me.

Ik hou van de rust op mijn kamer. Kijk, ik heb hier mijn tablet graag bij me waar ik foto's, nieuws en berichten volg. Mijn kleindochter leerde dit mij, ik ben er bijzonder blij en fier mee! Evengoed hou ik van 'de compagnie' in huis. Als er iets te beleven valt op kring, in de cafetaria of buitenshuis. Ik ben er graag bij (lacht).

Gaby Mahieu



Krijg je niet genoeg van deze verhalen? Op onze stoel wisselen bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers elkaar. Volg ons op Facebook, op woensdag om 18u00 verschijnt een nieuw verhaal.

Terugkommoment 4de leerjaar

Tijdens de week van dementie was het Infopunt Dementie te gast in de Vrije Basisschool van Elverdinge. Daar gaven we de leerlingen spelenderwijs mee wat dementie is en hoe ermee om te gaan vanuit hun leefwereld. Eind vorig jaar kwamen we terug samen met enkele bewoners voor een creatief moment. De puzzelstukjes vielen letterlijk samen tot één geheel, het symbolische 'vergeet-me-nietje'. Bedankt voor jullie bijdrage!



De leerlingen onthouden vooral dat dementie niet hoeft te betekenen dat niks meer lukt of kan. Integendeel! En dat we vooral de mens blijven zien, ongeacht de situatie.



♥ Tradities zijn er om in ere te houden. Vraag dit maar aan onze bewoners als de kinderen en hun familie! We kregen hoog bezoek. De pieten trokken van kring tot kring voor een leuk kamerbezoekje. Enkele sfeerbeelden.





Intussen verzamelden de allerkleinsten met hun familie in de cafetaria. De ene met een kleiner hartje dan de andere... Maar één ding is zeker, allen bezorgden we een mooie herinnering. Bedankt voor jullie enthousiasme en dankjewel aan alle helpende handen! Enkele sfeerbeelden 



De kleuters op bezoek

Een vrolijk en hartverwarmend bezoek!

Naar aanloop van Sint Maarten, hadden we het plezier om onze jongste vrienden van de plaatselijke school te ontvangen. De kleuters brachten kamerbezoekjes bij de bewoners. Wat een vrolijke en kleurrijke bende! Met zelfgemaakte hoeden waren de kleuters prachtig uitgedost.



We genoten van deze ontmoetingen, de spontane gesprekken, enz. Deze bijzondere momenten maken duidelijk dat de verbinding tussen jong en iets minder jong zoveel warmte, geluk en kleur brengen.

Van harte bedankt! We kijken al uit naar jullie volgend bezoek.



Op de catwalk

Een nieuw seizoen, een nieuwe garderobe! Wie dacht dat we de nieuwe modetrends niet meer volgen, heeft het goed mis! Onze fashionladies waagden hun kans op de catwalk. Tot groot plezier van de aanwezigen. Ze deden dit met glans, de nodige flair en fierheid, bravo!



Bedankt aan alle modellen van dienst!





Ouderenweek

Terugblik op de ouderenweek

De ouderenweek is een jaarlijkse vaste waarde in ons programma. Als woonzorgcentrum zetten we ouderen graag extra in de kijker! We vinden het belangrijk dat ouderen gehoord worden en actief kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij.

We genoten van een **koffieklets**, gezellig bij elkaar, met een deugddoende babbel. Daarna was het tijd voor een muziek- en dansnamiddag met de plaatselijke **OKRA** – samen lachen, dansen en genieten van de muziek!



En wat is er beter dan afsluiten met een gezellige namiddag vol heerlijke **appelbeignets**?



Als woonzorgcentrum zijn we trots deel te mogen maken van deze mooie buurt, waar we ons steentje kunnen bijdragen tot zorgzame buurten. Onze deuren staan altijd open, en we kijken ernaar uit om deze fijne momenten in de toekomst verder te blijven delen!

Dank aan iedereen die erbij was en deze week tot een succes maakte!



Mosselfestijn

Week van de smaak

Op het menu stond dé Belgische klassieker: mosselen met friet.
A la minute werden frieten gebakken, mosselen klaargemaakt en geserveerd.
Onze smaakpapillen protesteerden niet...



**Dankjewel aan alle helpende handen voor deze pure verwennerij!
Wonen, leven en warme zorg: dat is waar het hier om draait.**



Kerstsfeer in huis

Tijdens de decembermaand voelden we de kerstsfeer stilaan stijgen. Samen met de bewoners staken we de handen uit de mouwen en lieten we onze creativiteit de vrije loop. Kerstbomen en eigen decoratie fleurden de verschillende kringen op. Kerst, een periode van gezelligheid en verbondenheid. Misschien wel de mooiste tijd van het jaar?





Wat een magische Kerstmarkt!

Wat hebben we genoten van de kerstmarkt! Dankjewel dat je erbij was! Het was fantastisch om te zien hoe iedereen samen kwam om te genieten van de gezellige sfeer, kerstcreaties en lekkernijen.

Speciale dank aan alle helpende handen voor deze geslaagde en sfeervolle kerstmarkt!

Enkele sfeerbeelden  Frankie Serryn / Home Vrijzicht







Een muzikale kerstperiode

Wat de feestdagen extra bijzonder maakte, waren de optredens die onze bewoners en hun families mochten ervaren. Het was een tijd van samenzijn, muziek en feestelijke momenten die we niet snel zullen vergeten.

Eén van de hoogtepunten was het betoverende concert van de jonge talenten van de Academie Ieper. Maar liefst 40 kinderen kwamen naar ons woonzorgcentrum om hun stem en instrument te laten horen in een prachtig kerstconcert. De kinderen brachten hartverwarmende nummers die een glimlach op vele gezichten toeverden. Geniet nog even mee.





Op visite bij 'De zingende zussen'

Mieke D en haar zus Trees, beter bekend als 'De zingende zussen' nodigden ons uit in hun thuishaven, Reningelst. In de Sint-Vedastuskerk genoten we van de tweestemmige waaier aan klassieke en moderne kerstliederen.



Kerst met een Ierse twist

Een familielid van bewoner Henny (kring 2) speelt in de band 'Paddy's Choice'. Deze folkgroep staat bekend om hun Ierse ballades en zeemansliederen, die ze nu combineerden met een hartverwarmend kerstverhaal. Het was een unieke belevenis, met een Ierse twist!

Dankjewel voor jullie komst!





Kerstshopping

Houden jullie ook zo van de Kerstsfeer? We lieten ons volledig onderdompelen in de gezelligheid van het seizoen. Met onze liftbus gingen we kerstshoppen en brachten we een bezoek aan een kerststallenexpo. Samen genieten en nieuwe herinneringen maken! Bedankt voor de compagnie en hulp! Enkele sfeerbeelden...



Zoveel meer dan lezen alleen

Een vaste waarde

Elke maand komen de kinderen van het 2e en 3e leerjaar van de gemeenteschool langs om voor te lezen. Een goed moment om ons geheugen te stimuleren en herinneringen op te halen. Bovendien stimuleren we zo de sociale vaardigheden van de leerlingen en oefenen ze het technisch lezen buiten de schoolcontext.



Terug op de schoolbanken...

Iedereen kan z'n jeugd op school wellicht nog herinneren. Maar hoe gaat het er in 2024 aan toe op school? Enkele bewoners trokken op onderzoek...



Spaghetti voor het goede doel

Schuif je mee aan tafel?

Al enkele jaren maken 'Lo & La' spaghetti-saus ten voordele van ons huis en een goed doel. Dit jaar goten we dit in een nieuw jasje. Onze cafetaria vormden we om tot een Italiaanse bistro met op het menu een heerlijke spaghetti Bolognaise. Bij de spaghetti hoorde een heerlijke ambachtelijke saus. Alle ingrediënten werden zorgvuldig voorbereid door onze 'keukenploeg' van dienst, waarvoor dank!



Een plek van ontmoeting en gezelligheid

Sympathisanten, familie, bewoners, vrijwilligers als medewerkers schoven mee aan tafel. De volledige opbrengst van dit evenement gaat naar volgende goede doelen:

- VZW De Fonkel (=buddywerking voor bewoners met jongdementie)
- Ondersteuning eigen dementiewerking van ons woonzorgcentrum



Blij dat je erbij was, van harte bedankt voor elke steun!



Alsjeblieft, een grote dankjewel!

Speciale dank aan **alle** helpende handen om dit evenement mogelijk te maken en vlot te laten verlopen!

Naast de enthousiaste spaghetti-ploeg kwam 'Team Blue' ons versterken. De mensen van KBC zetten zich in voor projecten met een sociaal karakter die een verschil maken. We zijn oprecht blij dat zij onze actie een warm hart toe droegen. **Dankjewel voor jullie hulp!**



Verjaren, een dag met een gouden rand.
Een dag met veel vrolijkheid, een dag om te vieren.
Van harte proficiat aan de jarigen van november en december!



Simonne Mourisse
89 jaar



Bea Vandebussche
83 jaar



Walter Verraes
82 jaar



Monique Alleweireld
83 jaar



Rosette Deleu
75 jaar



Paula Vanloot
87



Alma Desmyter
96 jaar



Christiane Depuydt
82 jaar



Emilienne Peeren
91 jaar



Michel Lahoutte
86 jaar



Regina Schouteeten
86 jaar



Henny Bultynck
97 jaar



Solange Robyn
88 jaar



Rosa Verhoest
89 jaar



Mariette Boudeweel
84 jaar



Anna Denorme
91 jaar



Maria Duyck
88 jaar



Hedwige Wijffels
85 jaar



Maurice Deberdt
92 jaar



Albert Malfait
86 jaar



GEZOND BEGINT IN DE MOND

ENKELE TIPS

Eind '23 ging ons project 'mondzorg' van start. In samenwerking met de Mondzorglijn zet het eigen mondzorgteam zich in om de mondzorg bij de bewoners te optimaliseren. Mondhygiëne is heel belangrijk. Graag geven we enkele tips.

Wist je dat...

- je tandvlees niet mag vergeten te poetsen?



Zo blijven er geen bacteriën zitten op je tandvlees. De kans op ontstekingen verkleint aanzienlijk.

- je beter voldoende water drinkt na het eten?



Zo worden zuren weggespoeld en hebben de bacteriën minder tijd om in te werken.

- je de tandenborstel beter elk seizoen vervangt?



Wanneer de haren van tandenborstel scheef komen te staan, is je tandenborstel aan vernieuwing toe.

Voor meer info kan je steeds terecht bij de leden van het mondzorgteam of bij de logopediste Danica.

En weet, gezond begint in je mond.



Achteraan: *Elien - Alison - Martien - Veerle - Cindy - Louka -
- procesbegeleider Bernard - Agnita*
Vooraan: *Danica - Fien - Severine ontbreekt op de foto*



Nieuws uit de assistentiewoningen

Enkele sfeerbeelden vanuit de assistentiewoningen

Kerst gaf ons de kans om even pauze te nemen en stil te staan bij de belangrijke dingen om ons heen.



Een liefdevolle groet
aan het begin van dit jaar
van ons allemaal.
Gelukkig nieuwjaar!



Hoe het allemaal begon...

We nemen je even mee terug in tijd, naar 1824. Twee eeuwen geleden startte de wezenschool Sint Jozef op in Ieper. Al gauw volgde een uitbreiding naar een tweede en derde school onder het beleid van Sint Jozef. De zusters van de kloostergemeenschap stonden er in voor het onderwijs en hielpen waar nodig in de zorg voor de kinderen en de buurt. Toen de pest uitbrak, weken vier zusters uit naar het centrum van Ieper om zich over de zieken te ontfermen. Vanuit de congregatie mochten ze niet meer terugkeren. Zo gingen ze hun eigen weg en richtten een eigen klooster op, vooral gericht op zorg. In 1847 werden de zusters officieel erkend als de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid.



De zusters van de Goddelijke Voorzienigheid hadden hun uitvalsbasis in Ieper. Daarnaast ontstonden de bijhuizen in Le Bizet, Elverdinge, Roeselare en Menen. In totaal telde de gemeenschap om en bij 75 zusters die zich belangeloos inzetten voor de kansarmen. Ze waren pioniers en voorlopers van de thuiszorgdiensten zoals we deze op vandaag kennen zoals het Wit Gele Kruis.

De vestiging in Elverdinge

De pastoor van Elverdinge, Dhr Vanneste vroeg de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid om het ouderlingen-gesticht (de toenmalige benaming) in de Boezingestraat over te nemen. Dit werd een opvang voor kansarmen uit de buurt. De bewoners woonden en werkten mee in de gemeenschap. Bij het gebouw hoorde een tuin waar groenten en fruit werden geteeld. Dit bracht eten op de plank.



Door verandering in de wetgeving werden de zusters omgeschoold om verzorgende taken uit te voeren. En zo groeide het ouderlingentehuis uit tot het rust-en verzorgingstehuis en later tot het woonzorgcentrum die we op vandaag kennen.



vlnr: Zr Katrien, Zr M. Stella, Zr Geneveva, Zr Francine

Op vandaag getuigt zuster Francine als laatste van de kloostergemeenschap. Ze blijft betrokken als gedelegeerd bestuurder van het woonzorgcentrum.

Zr Francine: "Ik vind het mooi dat onze spiritualiteit wordt verdergezet. Ik kom dagelijks langs in het woonzorgcentrum en geniet van de momenten samen met bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers. Elke zondag ga ik langs bij een vijftal bewoners voor de communie op kamer. Ik probeer bij elke dienst of viering aanwezig te zijn. Op nog veel mooie dagen."

De zusters stonden tot begin jaren '90 actief mee in de werking en gingen daarna op verdiende rust. In 2009 trokken de laatste zusters in het huis aan de hoofdparking, in de schaduw van het woonzorgcentrum.



zuster Francine

Het bestuursorgaan: "We vinden de aanwezigheid van zr Francine in het bestuur belangrijk. We zijn vereerd ons werk verder te zetten in de filosofie van de zusters waar het ooit mee begon."



PASTORAAL NIEUWS

Allerzielen - afscheidsviering overleden bewoners

"Altijd aanwezige cirkel en kern van mijn leven.
Jij trekt mij aan en omhult. Ruimte van liefde,
nodig mij uit om binnen te gaan."

Afscheid nemen is iets heel bijzonder. Het is het
afgeven van een leven hier zichtbaar dichtbij.
Het is een verhuizen naar de binnenkant,
naar het hart van wie je graag ziet.

Elk jaar nemen we de tijd om dit afscheid te herdenken.
We bidden voor alle overleden bewoners van het
voorbije jaar, maar we nemen ook iedereen op in
ons gebed van wie we ooit afscheid namen en
die voor ons belangrijk blijft.





PASTORAAL NIEUWS

Adventsbezinning

ADVENT betekent letterlijk: aankomst.
We kijken uit naar de komst van iemand.
En die advent duurt een hele poos.
Dus opdat iemand echt zou kunnen aankomen,
duurt het wel even.



Dat betekent dat ik mij dus op de één of andere manier best voorbereid,
me klaarmaak om te kunnen ontvangen.
En daar stonden we bij stil: hoe kan ik in mijn hart plaats ruimen opdat Jezus
geboren kan worden? Wat betekent dit vandaag concreet in mijn leven?

En we krijgen suggesties in de bijbel:

"Ik bid dat God jullie liefde voor elkaar en voor allen steeds groter maakt"

"Begin een nieuw leven"

"Jullie moeten blij zijn. Wees altijd blij. Laat merken dat jullie vriendelijk zijn."

"Jij bent gezegend!"

Adventskransen maken

Annick zorgde samen met vrijwilligers en bewoners
voor alle adventskransen in huis.

Dat werd een gezellige namiddag met
bloemschikkende dames die de wereld
terug een beetje mooier maakten.

Dankjewel!





PASTORAAL NIEUWS

Kerstverhalen op de kringen

In de donkere en koude tijd voor Kerstmis probeerden we het in huis wat gezelliger en warmer te maken. We zetten kerststallen uit, kerstbomen, extra lichtjes en mooie versiering. Midden dat alles stonden we op elke kring stil bij het oude kerstverhaal.

'Tel niet de jaren, maar tel de sterren, de onnoembaar vele namen voor geluk.'

Dit jaar stond deze vraag centraal: hoe kunnen wij in ons leven zelf een cadeau zijn voor onze medemens?

En daar klonken we op met een lekker aperitief!

Dat alle kerstwensen werkelijkheid mogen worden!





PASTORAAL NIEUWS

Kerstviering

Een kerstviering met een kersttoneel door kinderen gebracht.
Martha op de dwarsfluit en een engelenkoor van bewoners.
De geboorte van JEZUS.

*Stil nu, stil nu, maak nu geen geluid!
't Wonder klopt heel zachtjes aan,
't Kerstkind wil naar binnen gaan...*

Een zalig Kerstfeest voor iedereen. En zoals het bekende lied zingt "Door de liefde laat u wakken!". Moge dit onze wens zijn:

Laat u telkens opnieuw uitnodigen door de liefde en dan komt alles goed.





PASTORAAL NIEUWS

Vooruitblik januari - februari - maart

| | | | |
|------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Woe 08/01 | gebedsdienst | 10u30 kapel | Kring 1, 2B en 3 |
| Vrij 10/01 | gebedsdienst | 10u30 kapel | Kring 2A, 4 en AW |
| Woe 05/02 | gebedsdienst Lichtmis | 10u30 kapel | Kring 1, 2B en 3 |
| Vrij 07/02 | gebedsdienst Lichtmis | 10u30 kapel | Kring 2A, 4 en AW |
| Woe 05/03 | Aswoensdag | 15u00 cafetaria | alle bewoners |

26-31 januari, week van de poëzie

Dit jaar staat de week van de poëzie volledig in het teken van "lijfelijkheid".

Hoe poëtisch kunnen wij zijn over ons lichaam?

Ook dit jaar voorzien we opnieuw een poëziewandeling waarbij we in de kapel terecht kunnen voor heel wat inspirerende gedichten. Allen welkom!



2 februari Lichtmis

Geen vrouwtje nog zo arm, of zij maakt op Lichtmis haar pannetje warm. Deze feestdag van het licht die vooral bekend staat door haar verrukkelijke pannenkoeken, gaat eigenlijk over Jezus die in de tempel aan God werd toegewijd. Uiteraard vieren we dit graag mee.

5 maart start van de Vasten – Aswoensdag en SOLIDARITEITSMAALTIID

Ook dit jaar starten we de vasten met een Aswoensdag viering en een solidariteitsmaaltijd. Verdere info volgt!



PASTORAAL NIEUWS

We gedenken:

Mevr. Andrea Vercruysse, echtgenote van Michel Lahoutte, geboren op 15/11/1941 in Nieuwkapelle en overleden op 01/11/2024.

Andrea woonde in de assistentiewoningen - kring 1.

Dhr. Marcel Latruwe, weduwnaar van Jeannette Deberdt, geboren op 22/06/1933 in Elverdinge en overleden op 2/11/2024.

Marcel woonde op kring 2.

Mevr Gertrude Pattyn, echtgenote van Michel Waterbley, geboren op 24/08/1931 in Moorslede en overleden op 10/12/2024.

Gertrude woonde op kring 4.

Dhr. Norbert Versavel, echtgenoot van Christiane Mabesoone, geboren op 4/07/1935 in Elverdinge en overleden op 13/12/2024.

Norbert woonde op kring 4.

Dhr. Gaspar Derdaele, echtgenoot van Agnes Cruyt, geboren op 04/06/1940 in Woumen en overleden op 16/12/2024.

Gaspar woonde op kring 4.

Mevr. Godelieve Pecceu, geboren op 06/12/1931 in Staden en overleden op 17/12/2024. Godelieve woonde op kring 3.



Veel sterkte
in deze moeilijke tijd

DE REGENBOOG

Bewegen in de regenboog

Zoals de uitspraak het al zegt: Rust roest! In de regenboog proberen we onze aandacht te vestigen op het blijven bewegen. Dit niet alleen door het stappen en in beweging blijven maar ook door verschillende activiteiten. De foto's hierbij spreken voor zich.



Pudding maken

De winter heeft nu echt wel zijn weg gevonden naar ons. Wat smaakt dan beter dan een verse warme vanillepudding met een speculaaskoekje er bovenop? Onze dames toonden nog eens wat ze kunnen.



DE REGENBOOG

Reminiscentierad

Een goeie draai aan het rad, een kaart nemen van de stapel van het juiste kleur en een gesprekje houden over hetgeen er op staat. Simpel, maar gezellig. Van voeding tot muziek tot gebeurtenissen,... iedereen houdt ervan om te praten uit den goeien ouden tijd.



Woordzoeker

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | E | E | K | A | A | R | S | E | N | P | B | X | C | W | F | K | Y |
| N | M | C | W | Z | Y | V | V | M | K | V | B | V | Z | K | K | C | V |
| E | J | H | W | Q | P | B | F | F | R | K | A | U | P | E | E | A | I |
| E | D | O | S | I | S | E | I | C | S | X | X | E | N | R | R | D | J |
| U | R | C | B | W | N | F | P | B | X | U | B | D | N | S | S | E | S |
| W | I | O | M | V | M | T | E | E | J | K | U | Q | Y | T | T | A | K |
| V | E | L | S | A | D | W | E | E | R | F | Y | H | Q | S | L | U | R |
| L | K | A | O | K | R | V | I | R | R | K | Q | W | P | T | I | P | I |
| O | O | D | K | E | J | E | O | N | W | L | O | P | J | A | E | A | S |
| K | N | E | K | R | L | R | T | Q | T | A | I | E | O | L | D | P | T |
| K | I | M | E | S | O | L | U | A | A | E | N | C | K | O | J | I | A |
| E | N | E | N | T | V | P | N | I | K | K | R | D | H | A | E | E | L |
| N | G | L | N | B | Q | D | A | Y | C | K | E | J | E | T | S | R | L |
| W | E | K | E | A | H | I | A | S | N | D | E | V | A | L | J | N | E |
| I | N | B | Q | L | N | M | I | C | M | S | E | N | C | S | I | E | N |
| H | B | L | H | L | T | H | A | A | R | D | V | U | U | R | D | N | S |
| G | N | A | W | E | G | V | E | I | E | N | G | E | L | E | N | R | G |
| V | T | A | E | N | D | E | N | N | E | N | A | P | P | E | L | S | K |

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal van links naar rechts verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af.

CADEAUPAPIER
CHOCOLADEMELK
DENNENAPPELS
DRIEKONINGEN
ENGELEN
HAARDVUUR

IJSKRISTALLEN
KAARSEN
KERSTBALLEN
KERSTLIEDJES
KERSTSTAL
MARETAKKEN

PEPERKOEK
SFEERLICHTJES
SNEEUWVLOKKEN
SOKKEN
WINTERJAS
WINTERWANDELING

Kerstbeelden

Bij ieder kerstbeeld (links) hebben we een deel van de afbeelding uitvergroot (rechts). Kan jij ze verbinden?





**Gelukkig
Nieuwjaar!**